

HET KIND IS VOLWASSEN.

Alleen de Deugdelyke Aard
Maakt van het kindschap recht bejaard.



Wanneer het Kind nu is volwassen,
Mag hem geen Kinderspel meer passen,
Maar wat den Man of Vrouw behoort.
Doch zo hy zich niet gaat begeeven,
Om na den wille Gods te leeven,
Zo speelt hy met de Kind'ren voort.