

DE WERPTOL.

Het Hert, bewonden in den band,
Komt tot een levendigen stand.



De Werptol, met een Snoer omwonden
En weggesmeeten uit de hand,
Word als een leevend ding bevonden,
Tot vreugd van 't kinderlyk verstand:
Zo moet Gods band het hert omgeeven,
Dan zal het namaals eeuwig leeven.