

## HET POPPENGOED.

Wat is de Wereld, voor 't gemoed?  
Als Kinderachtig Poppengoed.



Het Poppengoed, voor 't jonge Kind,  
Waar in het Meisje vreugde vind,  
Is ook een Spiegel voor de Ouden:  
Dat zy het toebetrouwde Pand  
Van 't Edele bejaard verstand  
Met Poppengoed niet op en houden.