

HET KINDJE HUILT.

De Hamer die op 't klokje slaat,
Ontfangt zyn antwoord op der daad;



Als 't Kindje maar zyn stem verhief,
Met Moederlief, dat zy het hoorde,
Zoo roept die Echo, Kindje lief,
Gelyk de weerklank op de woorden.
O Ouden! heft uw stem tot God,
Zoo deelt gy ook in 't Kinderlot.