

## HET KINDJE BESCHERMD.

Gelyk de Moeder 't Kind omermt,  
Zo word de Deugd van God beschermd.



De Moeder mag het gantsch niet lyden,  
Dat heet, of koud, haar Kind bestryden;  
Of iets van eenig ander quaad.  
En of een Moeder dat vergate,  
Zo wil ons God doch niet verlaaten.  
ô Groot Geluk! waar is uw maat?