

HET KINDJE KRYGT PAP.

Die 't voedsel om het gaapen heeft,
 Dank' vry den genen, die 't hem geeft.



De Pap komt voor des Kindjes mond,
 Op dat het gaapen voedsel vond:
 Zo wil Hy, die ons heeft geschaapen
 En 't Brood der Zaligheid aanbied,
 Van onze arme Menschen niet,
 Als dat wy met het herte gaapen.