

HET KINDJE GEBOREN.

Als 't Bloemetje is opgegaan,
Zoo nadert zyn verwelking aan.



't Onnozel Schaapje, zonder gal,
Dat, zonder zyn begryp geboren,
Komt kyken in het Jammerdal,
Weet weinig wat hem staat beschoren;
Brengt hy 'er 't zieltje zalig af,
Zoo vaart hy met geluk in 't graf.