

DE VREEMDELING.

Wel gekomen.



I.L.

En zyne hand uitstrekende over zyne discipelen zeide,
Ziet myne moeder en myne broeders. Want zo wie den
wille myns Vaders doet die in de bemelen is, dezelve is
myn broeder, en zuster, en moeder. Matth: XII: 49, 50.
De