

VIII.

De hoop vertroost.



77

*Ik ben een vreemdeling op der aarden, en verbergd
uwe geboden voor my niet. Psalm CXIX: 19.*

*Uwe inzettingen zyn my gezangen geweest, ter plaatse
myner vreemdelingschappen. Psalm CXIX: 54.*