

DE MUZIKANT.

Is 't dropje zoet, Staa naar den vloed.



Het maatgevang en spel der menschen,
Zo lieflyk als men ooit kon wenschen,
Is maar een staaltje van 't geluit,
Dat opgaat uit der eng'len kooren,
Voor de eeuwige oorsprong van het hooren,
Daar nooit een eind de vreugde fluit.