

D E S C H I L D E R .

Al wat het oog beziet, Is 't prinsipaal noch niet.



De konst stelt ons een schyn te voorem,
Hoe 't in het wezen staat beschooren,
Gelyk de groote schildery
Van 't Al der zienelyke dingen,
Die door de wysheid stand ontgingen,
Vertoont wat in den oorsprong zy.