

DE GOUDSMIT.

Tast naar den grond, Daar 't uit ontstond.



Een goud sieradjen, of wat meer,
Is veel te weinig voor de wyzen,
Die naar het schoon Jeruz'lem reizen,
Hun oog op kost'lykheid gaat veer,
Getorst te zyn van goude straten
Is waardig 't aardse goud te laten.