

D E S I L V E R S M I T .  
Hoe eêl van stof, Noch veel te grof.



Blank zilver , al te veel bemind  
Van 't hert dat werelds is gezind ,  
Gy kont den honger niet verzaaden  
Der weldoorziende en keur'ge ziel ,  
Wiens lust op uwen oorsprong viel ,  
Om zich met rykdom te overlaaden.