

DE BERGWERKER.

Hoe hoog van waarde, 't Is stof der aarde.



Al ligt het diep verdekt voor de oogen,
Noch zoekt de mensfelyke vlyt:
Zouw welbedachtheid dan niet poogen,
In deezen berg der zichtbaarheid,
Te graaven naar 't onzichtbaar wezen,
Een goud, en zilver, nooit volpreezen!