

DE VEENDER.

't Is ongezien, Doch 't kan geschien.



Van onder 't water word geheven
Een stof, om vuur en vlam te geeven,
Tot nut en tegenweer der kouw:
Zo moest de mens materi vissen
Van onder 's levens kommernissen,
Tot vreugd, die eeuwig gloriën zouw.