

D E S T E E N Z A A G E R.

Al met 'er tyd Aan 't end der stryd.



Patiensiwerk , gestadig aan ,
Komt eind'lyk noch wel eens gedaan .
ô Zwaare steen van 's levens tyden !
De dag en nacht haalt heen en weér ,
De zaag des tyds zinkt stadig neér ,
Tot dat zich ziel en lichaam scheiden .