

DE PLAATDRUKKER.

't Geen 't hert in zich besluit, Dat drukt het van zich uit.



't Papier, gelegen op de plaat,
Mits dat het door de perſing gaat,
Ontfangt een afdruk van haar wezen:
De ziel, gedrukt op 't eeuwig goed,
Ontfangt Gods beeld in zyn gemoed,
Waar door hy eeuwig word geprezen.