

D E D R A A J E R.

De uitvindingen zyn veel, Doch min voor't eeuwig deel'



De mens, met schranderheid begaafd,
Weet alle ding zyn eis te gheeven;
En zelver blyft hy onbeschaafd
In 't blok van 't onbehouwen leven:
't Was loflyk, deed hy zyn gemoed,
Het geen dat hy zyn handwerk doet.