

# DE HOVENIER.

De rechte gaarde Is niet op aarde.



Het hof is van den mens bemind,  
Die daar zyn lust en uitvlucht vind;  
Doch in het fleurkje moet hy scheiden:  
Hy is dan welbedacht en wys,  
Die zaait en plant in 't paradys,  
Daar 't leven eeuwig zal vermeiden.