

DE APOTHEKER.

Dedrank van Christusbloed Is kost'lyk voor't gemoed.



Gelyk het huis der artseny
Voor 's lichaams kwaal en krankheid zy,
Zo is, voor al dje heil begeeren,
Terwyl hun 't leed der ziele kwelt,
Een winkel ryk'lyk toegesteld,
Die word genoemd het Woord des Heeren.