

# DE MESSEMAAKER.

Daar lachen zy, Woont weenen by.



Het mes, in een verkeerde hand,  
Maakt een gevaarelyken stand,  
Dies word het kind dat spel ontnoomen:  
Zo is het geen, wat gaat naar wens,  
In 's werelds welzyn, voor den mens,  
Om tot groot ongeluk te komen.