

DE GOUDDRAADTREKKER.

Deugd houd jeugd.



't Vergulde zilverdraad, getoogen
Door de enge poort van yzere oogen,
Verlieft zyn gouds gedaante niet:
De vroomme gaat door nauwe wegen,
En houd zyn luister, eerst verkreegen,
Tot door den dood, en al 't verdriet.