

# D E B A K K E R.

Die 't lichaam voed, Is voor 't gemoed,



ô Schepper van het lieve brood,  
Tot voedsel van het tyd'lyk leven,  
Hoe heeft uw mildheid ons genood,  
Om ons u zelfs tot brood te geeven!  
ô Brood, dat uit den Hemel viel,  
Verzadig gy dan onze ziel.