



24

NA dezen was een Feest der Jooden, en Jezus ging op na Jeruzalem. En daar iste Jeruzalem aan de Schaaps-[poorte] een bad-water het welk in het Hebreuws toegenamt word Bethesda, hebbende vyf zaalen. In dezelve lag een groote menigte van kranke, blinde, kreupele, verdorde, wachtende op de roeringe des waters. Want eën Engel daalde neder op zekeren tyd in dat bad-water, en beroerde het water : die dan eerst daar in quam na de beroeringe van het water, die wierd gezond, van wat ziekte hy ook bevangen was. En aldaar was een zeker mensche die acht en dertig jaaren krank gelegen hadde. Jezus ziende dezen liggen, en wetende dat hy nu langen tyd gelegen hadde, zeide tot hem, Wild gy gezond worden? De kranke antwoordde hem, Heere, ik en hebbe niet een mensche om my te werpen in het bad-water, wanneer het water beroerd word : en terwyle ik kome, zo daald een ander voor my neder. Jezus zeide tot hem, Staat op, neemd uw' beddeken op, en wandeld. En terstond wierd de mensche gezond, en nam zyn beddeken op, en wandelde. En 't was Sabbath op den zelven dag.

En Vers 14, 15, 16.

Daar na vond hem Jezus in den Tempel, en zeide tot hem, Ziet, gy zyt gezond geworden : en zondigd niet meer, op dat u niet wat ergers en geschiede. De mensche ging heenen, en boodschapte den Jooden, dat het Jezus was die hem gezond gemaakt hadde. En daarom vervolgden de Jooden Jezus, en zochten hem te dooden, om dat hy deze dingen op den Sabbath deede.