

MATTHEUS IX: 9, 10, 11, 12, 13.



23

J E Z U S van daar voort gaande , zag een mensche in het Tolhuis zitten , genaamt Mattheus : en zeide tot hem , Volgd my. En hy opstaande volgde hem. En het geschiede als hy in het huis [van Mattheus] aanzat , ziet , veele tollenaars en zondaars' quamen en zaten mede aan , met Jezus en zyne Discipelen. En de Pharizeen [dat] ziende , zeiden tot zyne Discipelen , Waarom eet uw' Meester met de tollenaaren en zondaaren ? Maar Jezus [zulks] hoorende , zeide tot haar , Die gezond zyn en hebben den Medicyn-meester niet van nooden , maar die ziek zyn. Doch gaat heenen en leerd , wat het zy , Ik wil barmhertigheid , en niet offerhande. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardige , maar zondaars tot bekeeringe.

MARKUS II: 14.

Voorby gaande zag hy Levi [den zoon] Alphai zitten in 't Tolhuis , en zeide tot hem , Volgd my , En hy opstaande volgde hem.

LUKAS V : 27 , 28.

Na dezen ging hy uit , en zag eenen tollenaar , met naame Levi , zitten in 't Tolhuis , en zeide tot hem , Volgd my. En hy alles verlaatende stond op , en volgde hem.