

GENESIS IV: 3, 4, 5, 6, 7.



8

HET geschiedde ten einde [eeniger] dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEE-RE offer bragt. En Habel die bragt ook van de eerstgeborene zyner schaapen, en van haar vet: En de HEERE zag Habel en zyn offer aan: Maar Kain en zyn offer en zag hy niet aan: doe ontfak Kain zeer, en zyn aangezicht verviel. En de HEERE zeide tot Kain: Waarom zyt gy ontfteeken? en waarom is u aangezicht vervallen? Is 'er niet, indien gy wel doet, verhooginge? en zo gy niet wel en doet, de zonde ligt aan de deure: zyne begeerte is doch tot u, en gy zult over hem heerfen.

HEBREEN XI: 4.

Door 't geloove heeft Abel een meerder offerhande Gode geoffert dan Kain, door welk hy getuigenisse bekomen heeft dat hy rechtvaardig was, alzo God over zyne gaaven getuigenisse gaf: en door 't zelve [geloove] spreekt hy noch na dat hy gestorven is.

I JOANNES III: 11, 12.

Dit is de verkondinge, die gy van den beginne gehoord hebt, dat wy malkanderen zouden lief hebben. Niet gelyk Kain [die] uit den boozen was, en zynen broeder dood sloeg. En om wat oorzaak sloeg hy hem dood? Om dat zyne werken boos waaren, en zyns broeders, rechtvaardig.

C

DE