

# DE AANSPREKKER.

Tot Verwondering,



*O HEERE, wat is de mensche, dat gy hem kent?  
het kind des menschen, dat gy het achtet? De mensche  
is de idelheid gelyk: zyne dagen zyn als een voorby gaande  
schaduwe. Psalm CXLIV : 3, 4.*

*Heden*