

DE STAD.

Die is hem ook niet.



Door het geloove is hy een inwoonder geweest in het land der belofte, als in een vreemd [land], en heeft in Tabernakelen gewoond met Izaak en Jakob, die mede Erfgenamen waaren der zelve belofte. Want hy verwachtete de Stad die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. Hebr: XI: 9, 10.

De