

XVIII.

Hoe onbedacht!



En weet gy niet dat de vriendschap der waereld een vyandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der waereld wil zyn, die worde een vyand Gods gestelt. Jak. IV: 4.