

XVI.

Alles heeft zyn mond.



*Want uit de groote en schoonheid der schepselen word
de oorspronkelyke werkmeeſter der zelve beſchouwt daar
by vergeleken zynde. 't Boek der Wysheid XV: 5.*