

XIII.

Zo veel te waardiger.



Gelyk een Hart schreeuwt na de waterstroomen; also schreeuwt myne Ziele tot u, ô God. Myne Ziele dorst na God, na den levendigen God. Psalm XLII: 2, 3.