



*Het geloove nu is een vaste grond der dingen die men koopt, [en] een bewys der zaaken die men niet en ziet. Hebr. XI: 1.*

*Want al dat uit God gebooren is, overwint de waereld: en dit is de overwinninge die de waereld overwind, [naamelyk] ons geloove. I Joh. V: 4.*