

I.  
Wat is 't Leven?



*Alle vlees verond gelyk een kleet: want het verbond van de eenwen aan, is dit: Gy zult den dood sterven. Syrach XIV: 18.*

*Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des menschen is als een bloeme des gras. Het gras is verdord, en zyne bloem is afgevalien. 1 Petr. I: 24.*