



*Te face solenni junget sibi.*

Ifacides venit ad Charras, saxumque revellit  
De puto, ut pecudes potum agat usta Rachel.  
Audit, & hunc lacrymis afflumit Avunculus ortis  
In generum, & natam jungit utramque viro.

Jacob aime Rachel.

A toutes ces frayeurs, qui travailloient son ame,  
Succendent les ardeurs, d'une innocente flame:  
Jacob voyant Rachel, son cœur en est épris;  
Sert Laban, la demande, & Rachel est son prix.

God provides for his Own.

Jacob to Haran Comes, he Rachel saw;  
Roll's back the stome, that they might water draw;  
He Like't & Lov'd, and with his Uncle stay'd,  
And Seven Years he serv'd to gain the Maid.

Der Ehestand ist von Gott.

O Rahel Jacobs Lust du komst daher gegangen!  
Mit deiner weisen Herd zu stillen ihr verlangen!  
Und weil dich Jacob hie zu seinem Schatz ersehn/  
Muss er noch sieben Jahr ins Vaters Diensten stehn.

Het Huwelijk is van God.

Siet Rachel, Labans kroost, in 't quikste van haar jaren,  
Gelijk als met een Zee van wit gekrulde baren,  
Met Lammers digt omgolft, in 't midden van 't gedrang.  
Wie floofde voor die deugd geen veertien jaren lang?