



Ende als het Avond geworden was, lag Jesus aan met de Twaalve. Ende doe sy aten, nam hy het Brood, ende brak het en gaf het den Discipelen.etc. *Matth. 26:20, 26.*